



Op 19 september hebben we als gemeente kunnen genieten van een fijne gemeentedag. De dag werd gestart met een korte opening en uitleg van de fietstocht. Er was geen vaste route uitgezet om te voorkomen dat er te grote groepen zouden ontstaan. Er waren vier stop plaatsen verspreid in Lopik om te bezoeken. Eén van die plaatsen werd meegegeven om als eerste te bezoeken. Heel fijn dat we terecht konden bij de Familie van Os, Mevrouw de Rie, Both Boerenzorg en Brandweerman Jeroen.

Na het fietsen was er voor iedereen een plaats op het plein voor een patatje en snack van Amy's frietkar (outside food @amy). En er was muziek. Eerst om te luisteren maar om de dag af te sluiten zongen we ook nog wat liederen met elkaar.

Wat een zegen dat we elkaar op deze zonovergoten dag mochten ontmoeten!

